

BEIDE BENEN OP DE GROND

Lieve allemaal,

Wat een voorjaarszon vandaag in Drenthe, heerlijk! Ik warm mij in ieder geval op, zowel mentaal, fysiek als in mijn hart. Langzamerhand kan ik meegaan in de energie die er nu rondwaart over de aarde. De energie van Aarde 8 die ons dwingt om alles te onderzoeken in onszelf, de relaties die we hebben met onszelf of de ander. En wat komt daar een berg omhoog drijven zeg. Mijn wereld heeft behoorlijk op z'n kop gestaan, zowel mijn bedrijf als mijn persoonlijk leven werden meegenomen in een tsunami. Dit keer kon ik er mooi in mee gaan, elke dag en soms zelfs per uur, werden er gevoelens duidelijker, wensen helderder en kwam er meer focus over hoe en waar naar toe te gaan.

Die focus heeft mij gebracht voor dit voorjaar naar de training Vijf Elementen. Alle andere trainingen staan even onhold, en dat voelt heel goed. Voor nu gaat het om aardse zaken en waar ik jou in ga ondersteunen. De Vijf Elementen helpt je voor nu het beste in Wie je bent, waarom je zo bent en hoe je iets voor elkaar moet gaan krijgen.

Zie het maar als dat je bouwmaterialen hebt gekregen voor je huis (*je persoonlijke elementenreeks*), dat je - hoe jij je best ook doet - maar niet afgebouwd krijgt. Je mist namelijk materialen (*de missende elementen*). Bij de één mist fundering, de ander mist een dak, bij jou ontbreekt wellicht stroom waardoor het zo donker blijft. Enfin, met het volgen van de training ga jij je huis afbouwen - mentaal - fysiek - spiritueel én emotioneel. En ik help je daar natuurlijk bij door je het ontbrekende materiaal aan te reiken waardoor je het bij je huis krijgt. Ik ga het licht voor je aandoen en vertel je waar de schakelaars zitten. Ik duw je natuurlijk eerst naar je pijn, daar gaat het ook over. En halverwege de training ben je daar ook al weer uit, want zo snel gaat het als je bij mij een training volgt. Aan het einde van de training is je huis nog niet af maar je hebt wel alles in huis om het zelf af te bouwen en goed in te richten. Wie wil er nu niet zijn huis op orde en comfortabel wonen in zichzelf?

Je krijgt hiervoor de kans in Leiden op de woensdagen, starten op 10 april (nog twee plaatsen beschikbaar) en in Schoonoord op de zaterdagen, starten op 13 april (6 plaatsen beschikbaar).

Opgeven doe je via info@beidebenenopdegrond.nl of een Whatsapp te sturen naar 06-55135776. Over sommige beslissingen moet je gewoon niet te lang nadenken:-)

Zonnige groet vanuit 't Drentse land.

Marjan

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@beidebenenopdegrond.nl toe aan uw adresboek.

